

GMR-OPSPoor

Achterbanbijeenkomst op 13 maart 2018 in P3

Purmersteenweg 17 – 19 te Purmerend

Aanvang: 20.00 uur, Inloop vanaf 19.30 uur

Hoe doen we het, opvoeden? Talloze boeken en opvoedgoeroes schetsen een spookbeeld. We zijn geneigd onze kinderen te veel te verwennen en te beschermen met ‘tefal-jongeren’

tot gevolg. Misschien wordt het tijd om de denkbeelden van verschillende filosofen weer eens tegen het licht te houden. Zoals die van Rousseau: "Je moet het kind alles zelf laten ontdekken." Opvoeders zoeken naar een balans tussen kinderen doodknuffelen en aan hen totale vrijheid geven.



Stine Jensen & Frank Meester

DE OPVOEDERS

Wat filosofie
de schipperende
ouder kan leren

Hollands Diep

Een filosofische zoektocht naar opvoeden van Frank Meester & Stine Jensen in de theatershow Het Opvoedcircus

In een tijd dat er niet meer één opvoedstijl bestaat, dringt de vraag zich op: wanneer doe je het goed als ouder? Iedereen heeft hier wel een idee over. Filosofen Frank Meester & Stine Jensen scheppen orde in de veelheid aan meningen.

In hun boek De Opvoeders, behandelen zij drie schipperdilemma's in de opvoeding,

Te weten:

1. Streng zijn of luisteren naar je kind
2. Streven naar persoonlijk geluk of naar goed burgerschap
3. Genderneutraal opvoeden of opvoeden als jongetjes en meisjes?

Wil je deelnemen aan dit Opvoedcircus, meld je dan voor 24 februari 2018 aan als deelnemer van de GMR-OPSPoor achterbanbijeenkomst.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info.gmr@opspoor.nl onder vermelding van je naam, de school waar je bij betrokken bent en of je als ouder of personeelslid van OPSPoor komt.

We hopen je te kunnen begroeten tijdens deze bijeenkomst.

Namens de GMR-OPSPoor, Annemieke Poppelier (voorzitter)